

Flaskpost

Nr 2 /2014. Årgång 32



Visst är det härligt att det är höst. Inte så varmt och svettigt längre. Om det alltid vore sommar så blir det så trist. Det vet alla som har levt i ett varmt land. Så njut nu istället.

Vilket bra tillfälle att sitta inne och bygga, eller hur.

Här på Skeppsholmen har vi satt igång, och alla verkar glada över att träffas igen. Det är ju en del av charmen att prata och dela erfarenheter och att svära när det går åt pipan och att någon kan ge ett tröstande ord.

Glöm inte att komma och hälsa på oss en måndag om ni kommer till Stockholm.

I detta blad kan ni läsa om årets flaskskepparresa till Gotland. Vi hann ju bara med norra delen, så vi får väl se om det kan bli södra halvan ett annat år.

För nästa år diskuterar vi att eventuellt fara till Helsingfors. Eller har ni andra bra förslag?

Hobbymässan var i år på Älvsjömässan. Vi var förstas med. En tvådagarsmessa med massa organisationer. Arrangörerna ville att vi skulle göra något spektakulärt, men något sådant har vi inte i rockärmen, bara i huvudet till ett annat år.

På Beckbyxans dag i Norrtälje sitter Göran Forss och representerar modellbyggare och flaskskeppsbyggare på eget initiativ sedan många år. Se reportaget från Norrtelje Tidning.

I förväg önskas ni alla god jul och gott nytt byggår från

Styrelsen / Ingela

NORRTELJE TIDNING

NYHETER SID 2

Brandskyddet kollas i sommar

Brandskyddets inspektörer för tillståndsgivning och utvärdering kommer i sommar att göra omfattande inspektioner i alla kommuner. De ska också göra utvärderingar av de kommunala brandskyddets verksamheter.

NYHETER SID 3

Ella, 10, sörjer sin föräldrar favoritlekplats

10-åriga Ellas föräldrar har byggt en fantastisk lekplats i deras bakgård. Det är en fantastisk lekplats som har byggts av hennes föräldrar i deras bakgård. Det är en fantastisk lekplats som har byggts av hennes föräldrar i deras bakgård.

NYHETER SID 4

Många ville byta kläder och värna om miljön

Under påsken hade många människor i Ålmsta bytt kläder och värnat om miljön. Det var en fantastisk dag för alla som deltog i utställningen.

SPORTEN SID 19-19

Möt fem ungdomsledare i NT:s nya serie

NT:s nya serie av ungdomsledare kommer att presenteras i nästa nummer. Det är en fantastisk serie som kommer att presenteras i nästa nummer.

Beckbyxans dag



Han kan konsten att bygga flaskskepp

REPORTALET, SID 6-7. Göran Forss visade upp sina alster i Ålmsta

AKTUELLA ERBJUDANDEN

COOP SVENSK NÖTTÄRS 59,90/kg

FORUM EKOLOGISKA BANANER 17,90/kg

6 Reportaget Roslagsjöfartens egen dag



BILDSTÖLTER. Det var blåsig i Ålmsta kanal på lördagen. Särskilt HELMI, byggd på Svartången, gillade musseter byggd till sammans med flera proppredatorer. Sedan blev det kapplopp.

Många tog Beckbyxans

Roslagens sjöfartsmuseum i Ålmsta hade fullt av aktiviteter

På lördagen firades Beckbyxans dag i Ålmsta. Roslagens sjöfartsmuseum i Ålmsta hade fullt av aktiviteter. Flaggspel, tänkulemotorer och strömningssnackor lockade många.

Ålmsta. Lars Nylen har varit föreläsare sedan 1970-talet och har mycket att berätta om Beckbyxans historia. Han var den första att bygga Beckbyxan som ett museum i Ålmsta.

Ålmsta. Lars Nylen har varit föreläsare sedan 1970-talet och har mycket att berätta om Beckbyxans historia. Han var den första att bygga Beckbyxan som ett museum i Ålmsta.

Reportaget 7

En flaskskeppare får aldrig ha bråttom. Det får ta den tid det tar.
Göran Forss

NYTTÄRSDAGAR. Beckbyxans dag firas varje år i Ålmsta. Det här gången var det 30-årsjubileum.

PIFFADORSKAP. Bertil Auriel kontrollerar vepulv på en klansbygd 1918.

dag med ro

En beckska är en befinnen sjöman. Förningen per till medlemmar i den svenska flotteskadeförbundet.

Beckbyxans dag

- Beckbyxans dag är Roslagens största sjöfartshistoriska festival. Den firas varje år i Ålmsta.
- 27 pariskor har tilläts till Beckbyxans dag. Spelplanen, som presenteras av Lars Nylen, är ett utmärkt tillfälle att se en av de mest intressanta och informativa av de sjöfartshistoriska utställningarna.
- Vi har ett stort utbud av utställningar och aktiviteter som passar alla åldrar.

NYTTÄRSDAGAR. Beckbyxans dag firas varje år i Ålmsta. Det här gången var det 30-årsjubileum.

NYTTÄRSDAGAR

STILRENT OCH EKSLUSIVT FÖR DIG SOM FYLLT 55

FLER NYTTÄRSDAGAR PÅ WWW.SENIORGÅRDEN.SE

Öppettider Kundcenter

Har du ett ärende som gäller pensioner eller försäkringar kan du ta ett besök till Kundcenter i Ålmsta. Vi har ett stort utbud av utställningar och aktiviteter som passar alla åldrar.



Tipsrutan

Oväntad flaska hittade Lennart H : en Charlottenlöksvinäger med bra vidd på halsen som blev ännu bättre när gängorna sågades av med en diamanttrissa (från Clas Olsson)
Lennart tejpade först runt halsen och körde diamanttrissan på lågt varv för att undvika sprickor.



Resultatet blev mycket bra.
Eller hur?

Nu finns en ny **Pannlupp med belysning** och med flera olika förstöringsgrader. Den finns på Kjell och Company art.nr. 40-113 och kostar 150 kr. Jättebra i vintermörkret!
Vanlig lupp går ju också bra men har ju ingen belysning!



Hobbymässan i Älvsjö 2014

På Hobbymässan kom det massor med folk och vår lilla monter låg mitt emot den stora bassängen där de körde med radiostyrda motorbåtar och segelbåtar (vilket förstås drog mycket folk och det var ju bra). Många var mycket intresserade av att titta hur man gör för att få in skeppet i flaskan, men också intresserade av att lära sig bygga. Som vanligt tilldrog sig lastbilen stort intresse liksom "Ubåt i u-läge". Vi delade ut små info-kort med tel.nr och hemsidan namn. Hoppas att några kommer till Skeppsholmen också.



Årets resa till Gotland och Fårö

Åtta flaskskeppare strålade samman vid Nynäshamns gamla stationshus för att sätta oss i bilkön till gotlandsfärjan. Leif H. och Ove E. hade bussigt nog ställt sina bilar till förfogande. Strax efter midnatt anlände vi till Visby. Med breda leenden färdades vi de ca. 3 milen till metropolen Slite med drygt 1500 innevånare. Efter lite letande så hittade vi fram till förläggningen. Det visade sig vara 8 st. små strandnära hus i lyxklass.

Dag 1, klockan 09.00 strålade vi samman för en gemensam frukost, Gunnar Sillén pappmodellkonstruktör och vår guide på ön, anslöt lätt stressad efter besök av några tyska vänner. Så började vårt ambitiösa program med ett besök på Tingstäde armémuseum och flygmuseum med livs levande Viggen och Draken bl.a., Där förstod vi att Gotlands försvar en gång i tiden varit starkt.

En lättare lunch intogs och därefter i samlad tropp till Tingstäde kyrka med ett för Gotland typiskt brant trätak och med ett spännande "lock" på dopfunten med en modell av kyrkan. Tillbaka i Slite fick vi en fin guidning av Slite Sjöfartsmuseum (Gunnars skötebarn nr.1) med många fartygsklippmodeller av Gunnar. Lätt avslagna så köptes pizzor på Slites enda pizzeria, . Pizzamiddagen intogs i Leif H:s stuga. Vi diskuterade möjlighet att rekrytera nya flaskskeppsbyggare med kanske nya djärva grepp. Tröttheten började göra sig påmind efter gårdagens sena sänggående och dagens fullmatade program. Det blev en relativt tidig kväll.

Dag 2, började med en gemensam frukost i. Vi stuvade in oss bilarna för färd mot Fårö.

Framme vid stopp nr.1 promenerade vi längs strandkanten för att se på raukarna och Gamle hamn. Kulingvindar rufsade oss i håret, och vitkantade vågor slog in mot stranden. Hamnen var vikingarnas lugna anöringsplats, som nu inte längre har någon utflöde till havet. En magisk stämning. Färden fortsatte på slingriga strandvägar mot fler spännande raukar. Man förvånas över vilka fantastiska formationer naturen kan åstadkomma. Vi fortsatte mot ett charmigt fiskeläge. Nu började man ana att turistsäsongen inte var över, Många tyska husbilar och massor av cyklister. Lunchen intogs på ett fantastiskt ställe vid namn KUTEN, en före detta bensinstation och verkstad. Hela restaurangen omgavs av gamla rostiga bilvrak från tidigt 30-tal till modeller av senare slag plus mängder av kylskåp och annat skräp. När man kom in i restaurangen så slogs vi av den bohemiska stilen. Specialiteten visade sig vara Galetter d.v.s. bovetepannkakor som var fantastiskt goda. Ägaren var gift med en fransyska, som kunde laga denna franska delikatess. Det var mycket gäster. Måste vara svårt för närliggande restauranger med en sådan populär konkurrent.

Färden fortsatte mot en liten gästhamn, som var den första hamnen som seglarna från Stockholm kom till.

Därefter kom vi till Fårö fyr. Fyren var omgiven av charmiga fyrbostäder som man kunde hyra. Sista besöket för dagen var Fårö kyrka, inte långt ifrån Ingemar Bergmans ställe. På kyrkogården låg Ingemars och hustrun Ingrid's grav.

Fårö runt var nu gjort och färden mot Slite började med lättare avbrott hos en fiskare där knytkalasmaten inhandlades. Därefter ett kortare avbrott hos en liten textilhantverkare där Ingela gjorde något fynd. Tillbaka i Slite, fick vi en glugg på ett par timmar, innan kalaset, så vi passade på att ta ett parti bangolf med en liten stärkande dryck och lättare tilltugg som doping. Vi promenerade bort till Gunnars gula tegelhus. Innan kalaset var det mycket modeller och modellsnack. De som höll sig framme, kunde kapa åt sig klippark som Gunnar hade konstruerat. Kalset hölls i fiskens tecken och därtill ett gott vitt vin för dem

som ville ha. Kvällen försvann raskt och flaskskepparna promenerade hem glada och nöjda i mörka augustinatten.

Dag 3, Sällskapet vaknade av lätt regnsmatter på taken. Sista frukosten med Gunnar intogs. Avfärd mot Visby. Väl framme så blev det besök på Fornsalen där vi fick lära oss om Gotlands historia. Innan lunch gick vi runt uppe på Klinten och beundrade de små rara husen och en gjorde sväng in i Domkyrkan. Vi hade bestämt att besöka en kyrka varje dag vilket vi höll. Lunch på stan innan vi rullade ombord på färjan. Väl i hamn efter drygt 3 timmar skildes vi åt.

Vi som var med:

Ingela Ö. Ove E. Stickan L. Leif H. Lennart S. Leif L. Peter S. och Janne L. Var och en står för sina kostnader.

Janne Lindström skrev.



Tingstäde kyrka

Gunnar Sillén



Helgumannen



Interiör, Slite sjöfartsmuseum



Lauters



Bergmans grav

