

# FLASKPOSTEN

Nr 1/2014 Årgång 32



Hej alla medlemmar i Flaskskepparna

Visst är det vår, men ibland tvekar jag och också våren. Första maj skulle jag som barn alltid ha vita knästrumpor oavsett temperatur ute. Det nobbade jag helt i år! Några har varit flitiga i att delta i olika mässor, bl.a. plastmodellmässan i Solna och en utställning i Åkersberga (läs om det bland artiklar).

Annars har det varit lugnt och vi i Stockholm med omnejd träffas måndagar på Skeppsholmsgården och en måndag i månaden kommer ytterligare några, då det är föreningsmöte. Besökare från övriga landet har verkligen varit trevligt, så om du är i Stockholm en måndag så kom och bygg med oss på kvällen. Aktiviteterna under våren bestod en gång av att vi fick en rundvandring på Briggen Tre Kronor och en massa information kring deras verksamhet som var mycket givande. Som utbyte av tjänster fick de en dragningsritning kring hur man bygger flaskskepp. Jag tror att det var uppskattat.

Det har också varit Modelldag på Sjöhistoriska som var välbesökt och kul.

Nu närmar sig sommarlov, i alla fall från föreningsmötena. Det är på gång en utflyktsresa till Gotland 20 kväll-23 augusti. Programmet är ännu inte spikat annat än datum. Vill du följa med 3 dagar så hör av dig till Ove Eriksson inom en nära framtid.

Jag ber om ursäkt för att jag gjorde något fel så att ni inte fick påminnelse om april månads möte. Hoppas det blir bättre nu i maj? Men sedan ses vi i höst igen och första föreningsmötet är den 1 september.

Ha en skön sommar önskar styrelsen genom Ingela

## POMMERNS SISTA SEGLATS JUNI 1987

Allkonstnären Björn Senneby höll ett mycket inspirerande föredrag med dokumenterande bilder från Pommern. Han berörde en del om besättningens hårda villkor och myckna jobb till låga löner. Redaren Gustav Eriksson var den största ägaren till seglande handelsfartyg och förmodligen också den snålaste och hårdaste, om man nu får tolka föredragshållaren.

Besättningen på Pommern kunde gå upp till 20 - 26 man, som t.ex. bodde väldigt påvert och säkert fick samsas med allehanda ohyra och dessutom fick samsas om 2 toaletter. Kosthållningen var inte av högsta gourméklass på grund av inte alltför färska råvaror och en ganska enahanda meny; man kan bara föreställa sig hur magen reagerade ombord.

Kocken hade den absolut sämsta och jobbigaste arbetsituationen med minimal vila, arbetstiden började med väckning kl. 03.00 på morgonen (natten) till kl. 20.00 i bästa fall. Det skulle bakas bröd till 20-26 man, mat till alla minst 3 mål. Byssan var inte av största format. Hettan måste bli outhärdlig, tänk en glödande spis i tropiska farvatten, pusst, pusst, stön....Ett knep han hade var att hålla ut vatten på golvet så att fötterna svalkades.

På bilderna förekom det gamla sjöfarare och Cap Horn-rundare som seglat med Pommern, snittåldern låg kring 70 till drygt 80 år. Några yngre sjömän hade också smugit sig in bland veteranerna. Man blir onekligen imponerad av dessa salta åldringar som djärvt klängande i råren för att sätta segel. På bilderna ser det onekligen otäckt ut om man tänker på deras höga ålder, man blir inte mer elastisk i kroppen med stigande ålder.

Björn fyllde på sitt föredrag med en liten historik över seglande handelskepp och skolfartyg om deras storhetstid från 1880 talet till 1939. Det sista seglande handelskeppet som rundade Cap Horn var Pamir i juli 1949, Pamir förliste 1959.

Tack Björn för ett mer än väl genomfört föredrag.

Janne L.



# PROTOKOLL ÅRSMÖTE I FLASKSKEPPARNA

Måndagen den 9 december 2013, Skeppsholmsgården

1. Mötet öppnades av Kaj Westergren, ordförande i föreningen.
  2. Dagordning godkändes
  3. Mötet har enl. deltagande medlemmarna utlysts i rätt tid.
  4. Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson som höll tyst minut för Erik L
  5. Som protokollförare av mötet valdes Ingela Örtendahl.
  6. Två justeringsmän, tillika rösträknare valdes Bengt Svensson och Per Melin att justera mötets protokoll.
  7. Styrelsens verksamhetsberättelse genomlästes Per Melin framförde att årets resultat i resultaträkningen blivit fel. Ove Eriksson uppgav att felet skulle rättas.
  8. Revisorerna har genomgått alla kvitton och poster och hade inget att erinra.
  9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
  10. Valberedningen hade att föreslå val av två styrelseledamöter. Övriga sitter ännu ett år.
  11. Till omval valdes Lars Röing och Jan Lindström. Styrelsen konstituerar sig själv vid konstituerande möte till posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, och en ledamot utan portfölj (s.k. allt-i-allo)
  12. Som revisorer omvaldes Peter Strömsten och Kjell Rådegran
  13. Mötet omvalde nuvarande valberedning, Lennart Sandgren och Olle Wideberg.
  14. Kassören rapporterade om finanserna i föreningen som går med överskott. Hyran för året ligger som en skuld men pengar finns avsatta för detta. Kvarvarande överskott sparas för att kunna möta sämre tider och nya satsningar såsom ett "nybörjarkit" med verktyg och material, ska inköpas så att nybörjare får en bra start. Det har under året inköpts pappersklippark via Gunnar Sillén till bra pris. Flera har köpt av dessa och börjat bygga på måndagkvällar. Även medlemmar ute i landet har naturligtvis möjlighet att köpa av dessa. Webdesignern rapporterade att besöken på hemsidan har ökat med 60 % jämfört med 2012. En ny rubrik har tillkommit på hemsidan "byggsätt" där 3Dritningar tydligt visar hur byggandet tillgår.
  15. Byggdagarna blir som tidigare 16 tillfällen i vår med första mötet 27 januari och sista mötet i vår 19 maj. Kalendarier på hemsidan visar även de aktiviteter som planeras en måndag i månaden. Hitintills är bara första mötet den 3 februari planerat som en träff ombord på Briggen Tre Kronor, med visning av fartyget och soppa därtill. Filmen om flaskskeppet Hoppet av Länna visas för deras medlemmar. Den 8 feb, lördag är det modelldag på Sjöhistoriska museet där vi deltar.
  16. Årets resa är planerad till Gotland med trolig avfärd kvällen 20 aug och återresa lördag 23 augusti. Gunnar Sillén blir vår ciceron på ön. Intresseanmälan tar Ove gärna emot redan nu, men är ännu inte bindande.
- \* Förfrågan om alla kan tänka sig få Flaskposten som en länk och själv hämta den eller läsa från hemsidan, möttes positivt. De utan e-post får den som nu i brevlåda. \*Två nya medlemmar hälsades välkomna i föreningen
17. Mötesordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ingela Örtendahl

Justeras

Bengt Svensson

Per Melin

## TRE VÄLBESÖKTA HELGER PÅ LÄNSMANSGÅRDEN.

Jan Brogren är engagerad i Österåkers konstförening, han drog igång utställningen med allehanda modellbyggare. Där visades allt från ultralätta flygande flygplan, (det lättaste vägde bara 1,2gram) till bilar, tåg, båtar, ångmaskiner, flaskskepp mm. Själv blev jag tillfrågad om jag ville vara med, knappt en vecka innan utställningen skulle gå av stapeln. Jan hade sett artikeln i tidningen Skärgården. Det var helt fantastiskt med alla som kom. Vi räknade med c.a 200-250 intresserade besökande, det var så många att taket i undervåningen började svikta när det blev fullt med folk på övervåningen. Det kom så mycket folk att vi blev tvungna att begränsa antalet besökande till max 20-25 personer åt gången. Intresset var så stort att besökarna kom inn vi hade öppnat, så var det varje dag utställningen var igång. Ingen avmattning på besökare, fantastiskt !

Bland utställarna fanns Bo Lindström med sina former till de fina folkbåtarna. Mats Johansson som visade sin otroligt fina svenska klassiska flygplan. Peter Evers med sin enormt snygga och flygande Catalina. Bertil Åkeson Med en lastbil och en buss som var begåvade med en otrolig finish. Hasse Bjurman med bl.a. en Tumlare vars finish var så hög att man kunde spegla sig i. Pelle Östergrens ånglok i mässing och Ivve Hallbergs stora flygplan som tog upp nästan ett helt rum, satt man sig gränsle över flygplanskroppen så kunde flyga med. Själv skulle jag sitta och bygga men det blev det inget av med, stort intresse och massor av frågor.

Meningen var att Göran F. och Lasse R. skulle vara med den sista söndagen. Göran och Lasse med sina allmøgebåtar och flaskskepp. Men så blev det inte tyvärr inte.

Rapport från en mycket givande utställning från Janne L.

## Glöm inte att anmäla dig till Gotlandsresan

Oves telefon är 070- 966 08 40



Lånat ur SvD

Tänk vad olika vi prioriterar!